

## Bij de uitknippagina's

# KLEINGOED



**Kleingoed** is de naam van het poppenhuistijdschrift dat Anneke Hüsecken tussen 1984 en 1988 uitbracht.

De poppenhuis-hobby stond in

Nederland in de kinderschoenen. Er waren een paar winkels zoals die van Henny Staring-Egberts in Vlaardingen, Le Bazar van Christina Kraayenbrink in Deventer en Het Poppenhuis in Arnhem. Ook werden er beursjes georganiseerd. Arnhem Poppenhuisstad in Arnhem en later de beurs van Hannah Roet in de sociëteit de BOC in Amsterdam. Maar er was in die tijd niets dat de miniaturisten bond.

Anneke bracht daarin verandering met haar tijdschrift. Zij produceerde het helemaal zelf. Zij schreef, maakte illustraties en foto's, maakte alles op en stencilde het geheel.

In het eerste nummer schreef zij:

*'Aangename kennismaking is het voor mij en hopelijk ook voor u! Zoveel plezier als ik beleef aan mijn poppenhuis-hobby, zoveel plezier heb ik ook in tekenen en schrijven. Dus wat lag meer voor de hand, dan, toen ik zo vaak gevraagd werd: Bestaat er geen tijdschrift speciaal over poppenhuizen, miniatuurmeubeltjes en accessoires?, dat ik maar zelf dat tijdschrift ging maken?'*

Anneke schreef over (haar eigen) poppenhuizen, over beurzen, over musea, over grote firma's uit die tijd, over boeken en zij liet abonnee's aan het woord. Kortom, voor vele miniaturisten uit die tijd, werd er een nieuwe wereld geopend. Anneke verhuisde in 1988 naar Duitsland. Het werd voor haar moeilijker om daar het tijdschrift te maken. En... zij had in die vier jaar zoveel abonnees en nieuwe contacten gekregen dat zij nauwelijks tijd voor haar eigen hobby en haar familie over had. Zij stopte tot groot verdriet van haar abonnees met Kleingoed. Maar zij had veel bereikt. De Nederlandse poppenhuisliefhebbers kenden elkaar en de beurzen, winkels en musea in binnen- en buitenland. Na al die jaren zijn haar tijdschriften een geliefd verzamelobject geworden.

## Nederlandse boekjes

De afgelopen jaren hebben een aantal miniaturisten boekjes uitgebracht met patronen en beschrijvingen van kleding, knutsels, meubels enz.

Deze boekjes hebben op een uitzondering na, allemaal een A-5 formaat. Zij zijn voorzien van een gekleurd omslag met daarop een foto. Cécile van Dongen was één van de eerste die haar grote vakkennis deelde met een groot publiek. Haar boekjes, genaamd Priegelpatroontjes, hebben heel wat miniaturisten aan het breien gezet. Na het eerste deel, volgden er nog een aantal. Andere miniaturisten die zelf een soort gelijk boekje hebben uitgegeven zijn o.a.:

Jacqueline Aarts, Miranda Artz, Elles Leenders, Ria Odijk en Lia v.d. Spek. Zowel de omslagen van een aantal afleveringen van Kleingoed als van bovengenoemde auteurs vindt u op de pagina hiernaast. Op pagina 35 vindt u de omslagen van een aantal poppenhuisboeken.



### Zo maakt u de boekjes

Scan de volgende pagina's, print ze uit en knip de boekomslagen uit. Knip stukjes karton, iets kleiner dan het omslag en lijm dit in het omslag. Via onze website kunt u ze ook downloaden.

*Uitknippagina*



*Uitknippagina*

